

הרצל בתקשורת

דוח תקופתי (ינואר 2018)

מאת ד"ר אנטון ברקובסקי

בעיתונות

ד"ר אופיר עברי טוען כי חלק משופטי בית הדין העליון מערבים בפסיקותיהם הרהורים פילוסופיים המבוססים על אי-הבנה. על מנת להוכיח את טענתו השתמש הכותב בדוגמה של סוגיית "האמנה החברתית" שהשופטים רואים את עצמם מונעים ממנה, בעוד שבפועל האמנה הזאת אינה רלוונטית במקרה של מדינת לאום אלא רק ב"מדינת כל אזרחיה". לטענת הכותב, הרצל, בן גוריון ושאר מנהיגי הציונות הבינו זאת היטב.¹

חנוכה והקשרים דתיים-פוליטיים שלו בסימן 70 שנה למדינה באו לידי ביטוי בחגיגה שאורגנה בבית הספר בכפר יונה. לקראת החג כל כיתה למדה על דמויות המופת של הציונות: מונטיפיורי, בן גוריון, הרצל, הרב קוק, הברון רוטשילד...²

אריאל בולשטיין סקר את "הקונגרס הציוני הראשון" שכנראה שימש מקור השראה להרצל, אירע ברומניה בינואר 1882 ונקרא "קונגרס אגודות ישוב ארץ ישראל על ידי עבודת האדמה".³

בכתבתו ב"הארץ" שילב אורי אבנרי את זיכרונותיו האישיים בראייתו הפוליטית של ישראל, עברה ועתידה וזאת תוך שימוש בשסע הקיים לטענתו בין אשכנזים ומזרחים. בין היתר נזכר אבנרי באמירה של אחד החלוצים שעלה ארצה וסלד ממראה של יפו הערבית. מכאן עשה אבנרי הקשר להרצל, שגם נכנס לארץ דרך נמל יפו, נרתע מאופייה הלבנטיני.⁴

¹ העברי, אופיר. "סכנה: מה השופטים יודעים?". *ישראל היום!* (4.1.2018), עמ' 22.

² "חנוכה מלא באור בבר אילן". *מה קורא בכפר* (2.1.2018), עמ' 10.

³ בולשטיין, אריאל. "היכן התכנס הקונגרס הציוני הראשון?". *ישראל היום!* (11.1.2018), עמ' 28.

⁴ Avnery, Uri. Why I'm mad at the Mizrahim. *Haaretz* (11.1.2018), p. 5.

מ. שלום מ"המודיע" פירט את מגפת האנטישמיות והצביע על היותה של ישראל קולטת את יהודי תבל בלי שום קשר למטרותיה של ציונות הרצליאנית.⁵

⁵ שלום, מ. "אנטישמיות באירופה". המודיע (10.1.2018), עמ' 3.