

האמון נפרם, ואיש הישר בעיניו יעשה

הלילה בחצות יפקע מצב החירום המיוחד בישראל והוא מותיר אחריו שובלים של אי-אמון שמאיימים לפגוע קשות בחוסן החברתי: אי אמון בין הציבור לפוליטיקאים, בין הציבור לדרגים המקצועיים ובראשם המשטרה, ובין הפוליטיקאים לבין הדרגים המקצועיים • הפוליטיזציה, לצד מרד החרדים, ומחאת העסקים מונעים מסיבות שונות אבל מזינים זה את זה • התוצאה: מרידות שסודקות גם את המאבק במגפה



המרד במנזר החרדי

מבחן ההפרות של שותפות הקואליציה

למרבה האבסורד, בציבור החרדי דנים כעת בתנאים שבהם יסכימו להכרזת עריהם כאדומות

שחר אילן

” האם ניתן את כוהני דתנו למשול בנו? לא... בהנהגת ענייני המדינה אין להם כל עסק, לכל יביאו בה מבוכה מבית ומחוץ” (בנימין זאב הרצל, ”מדינת היהודים”). ישראל מעולם לא נראתה רחוקה כל כך מחוץ הפרדת הרבנים מהמדינה של הרצל כמו בימי הסגר השני. אתמול היו אנשי הציבור החרדים עסוקים בריח ציבורי ער בשאלה באילו תנאים הם יסכימו שיכריזו על הערים שלהם כאדומות. בין הרבנים התנהלו דיונים על הצעה למתווה שלפיו הם יסכימו שהעסקים הקטנים יישארו סגורים בתמורה לפתיחת הישיבות לגילאי תיכון ותלמודי התורה. פוליטיקאים חרדים טענו שיש לפתוח גם את העסקים הקטנים.

כל הזיכוח הזה התנהל לגבי ערים אדומות שבהן דבר לא אמור להיפתח. הרי בתי הספר גם ביישובים הירוקים לא אמורים לחזור בינתיים לפעילות. המסר של החרדים הוא: אנחנו נסכים שתקראו לנו אדומים רק אם זה יהיה כאילו אדומים, כמו במערכת של הגשש. חופשת הישיבות אמורה להסתיים רק ביום ראשון הבא, כך שהשבוע מי ששובתים בשל הסגר הם רק גילאי היסודי (תלמודי התורה).

שלשום הורה מנהיג דגל התורה הרב חיים קנייבסקי להמתין עם פתיחתם ולנסות להגיע לפתיחה בהסכמה. סביר להניח שהרב קנייבסקי לא שמע מעולם את מרלון ברנרד אומר ”נציע לו הצעה שאי אפשר לסרב לה”, אבל הוא מסתדר יפה. רבנים

למצב הנוכחי תרמה העובדה שבשבועות שקדמו לסוכות, הממשלה והמשטרה אפשרו למערכת החינוך החרדית לבנים לפעול למרות הסגר

חרדים מנותקים מהמציאות המודרנית לקחו את בריאות המדינה ועתיד הכלכלה בני ערובה ולא מתחשבים אפילו במצב החירום. לא במקרה אנחנו מנהלים משא ומתן עם ציבור שמנהל מרי אזרחי על היקף העבריינות שתהפוך ללגיטימית. תרמה לכך הערב בדה שבשבועות שקדמו לחופשת סוכות, הממשלה והמשטרה אפשרו למערכת החינוך החרדית לבנים לפעול למרות הסגר. אתמול נפתח תלמודי תורה בביתר עילית ובבית שמש, בעיקר מוסדות של הפלגים הקיצוניים. ביקור המשטרה הניב קנסות לחלק מהם וסגירה לאחריים. אבל מבחן אמיתי יהיה רק כשיפתחו המוסדות של השותפות המרכזיות בקואליציה. כשזו ההתנהלות של מגזר שהתחלואה בו מרקיעה שחקים, חילונים בעלי עסקים צופים מהצד ואומרים – אנחנו לא נהיה פראירים. הכל פוליטי.

החשש של גדולי התורה הוא שכשהילדים מושבתים הם יכולים לשוטט ברחובות, או באינטרנט. אין פיקוח נפש. הרבנים מוכנים להקריב הכל כדי שהצעירים החרדים לא יפגשו השקפות אחרות ולא יבינו כמה ההשקפה החרדית היא קיצונית ושולית. כל זה כמובן לא היה קורה אם היה פה ראש ממשלה אמיתי ולא כוכב של תוכנית הריאליטי ”הישרדות-נתניהו”. יש פה הנהגה חרדית שמובילה מדיניות של עבריינות קורונה. היא משתפת פעולה עם ראש ממשלה חשוד בפלילים, והם מעניקים זה לזה חסינות.