



11.37x15.12	1	עמוד 17	מקור ראשון - שבת	11/2020	75263158-7
בנימין זאב הרצל - בהקשר לצינו - 80790					

תגובות

בתגובה ל"הרב הראשי של היהדות", מאת עידו פכטר, גיליון פרשת חיי שרה

היהדות "על הסוס"

במאמרו על הרב זקס, שפטידתו בשיא פעילותו הציבורית נגעה לליבם של רבים ואני בתוכם, מסביר הרב עידו פכטר מה היה מפעלו: "בכתביו השיב לנו הרב זקס משהו שכה היה חסר לנו – אותה תחושת גאווה שבלהיות יהודי". אני משפשף את עיניי וקורא שוב ושוב: מה השיב לנו הרב זקס? את "הגאווה שבלהיות יהודי"? האם הכותב ואני חיים על אותו כוכב?

לפני למעלה ממאה שנה, בדברים שנשא הרב אברהם אליהו קפלן לאחד פטידתו של הרצל, הוא אמר: "הרצל לימדנו שתי מילים שלא יכולנו ולא העזנו לאמון וזן: עברי אנכי" (בעקבות היראה, עמ' פה). אכן, בתקופתו של הרצל היה בכך משום חידוש גדול, אבל היום? 70 שנה אחרי קום המדינה, 50 שנה לאחר מלחמת ששת הימים, היהדות האורתודוקסית בארץ ובחו"ל, על שלל גווניה, מצויה ברנסנס דמוגרפי שאין כדוגמתו, ובתחייה ספרותית אדירה שכמעט לא היה כמותה בתולדות העם היהודי. ופכטר מקונן על כך שאין לו מקור לגאווה אילולא הרב זקס?

רווקא עתה, כשהיהדות "על הסוס" (אלא אם כן מישו חושב שאלקאעידה דאעש הם דרנסנס של האסלאם, או שהותיקן הוא הצעקה האחרונה), הרב פכטר, כרב קהילה, "אובד עצות" כיצד יגונן על ה"דת" שהוא אמור לייצג, כשהיא כזו דלה ואין לה מה למכור... אגא, שידבר הכותב בשם עצמו. הקורא, ואני מקווה שאינני היחיד, מעודו לא איבר את תחושת הגאווה כשהוא מברך בכל בוקד "שלא עשני גוי" ו"אשר בחד בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת".

ועוד הערה קטנה: "הרב הראשי של היהדות" הוא תואר מתאים למשה רבנו, לרבי יהודה הנשיא ולאישים כדוגמתם, ולא היו הרבה כאלה במהלך ההיסטוריה.

איתאל אמיתי

הרב איתאל אמיתי הוא חוקר תורני ב"מרכז תורה ומדינה" ביישוב ניצן

