



5.84x34.57	1	עמוד 2	ידיעות אחרונות - כותרת	31/12/2020	75688189-2
בנימין זאב הרצל - בהקשר לציונו - 80790					

## ידיעות אחרונות

### לפני הכל

# דעיכת מותג הגנרל

הציבור הישראלי נהג ללכת שבי אחרי בכירי מערכת הביטחון אבל זה הולך ומשתנה. התבגרנו

הריטואל הזה חוזר על עצמו בכל פעם שמערכת בחירות חדשה מתרגשת עלינו (ובשנתיים האחרונות ביתר שאת): החיזור אחרי גנרלים בפוליטיקה. מכל האנשים בציבוריות הישראלית זוכים הגנרלים למעמד של כוכב-על שעשוי להושיע את המערכת הפוליטית התקועה שלנו ולחלץ אותה ממבוי סתום שלא נגמר.

יש להודות, מדובר בתופעה מוזרה. רובם המוחלט של הגנרלים שכבשו את מפלגות הימין והשמאל נחלו כישלון חרוץ בשדה הפוליטי, אבל בכל פעם שמשתחרר רמטכ"ל, ראש מוסד או ראש שב"כ, השאלה המתבקשת היא מתי יקפוץ לביצה הפוליטית. ראש המוסד יוסי כהן, לדוגמה. עוד לא סיים את שירותו המוצלח במוסד וכבר מדברים על השתלבותו בתנועת הליכוד. אפילו כמחליפו של נת"ניהו. אז נכון, כהן יכול לארגן לנו מבצע חשאי מדהים ולפרוץ לארכיון הגרעין של איראן בטהרן, אבל התוכנית לפיצוח הדיילים של סניף הליכוד בצפת יכולה להיות משימה קשה יותר.

בחודשים האחרונים כוכבם של הגנרלים והביטחוניסטים דעך. אולי בגלל שלושת הגנרלים - גנץ, אשכנזי ויעלון - שבמשך שלוש מערכות בחירות ניסו לכבוש את השלטון אבל כשלו. לאחר שחרורו מצה"ל נחשב אשכנזי להבטחה פוליטית גדולה, אבל אתמול סיים את הקריירה הקצרה שלו בקול דממה דקה; משה (בוגי) יעלון איבד מוניטין לאחר שהכריז באופן מביך על גדי איזנקוט כמספר 2 שלו; והגנרל גנץ, שהוביל מפלגה עם 31 מנדטים והיום נאבק באחוז החסימה.

מניית הביטחוניסטים צנחה. הם אנשים מצוינים, אבל בוסר בכל מה שקשור לפוליטיקה. אולי זו הסיבה שרמטכ"ל נוסף, גדי איזנקוט, החליט שלא ללכלך את ידיו בפור לטיקה האכזרית שלנו, ולמרות גל חיזורים שהגיע מימין ומשמאל לא התפתה ונשאר בחוץ. על איזנקוט אפשר להגיד שקיבל החלטה אמיצה: להישאר בחוץ.

הציבור הישראלי, ואחריו הפוליטיקאים, נהג ללכת שבי אחרי גנרלים, לובשי מדים, בכירי מערכת הביטחון ובוודאי אנשי הביון והריגול של השב"כ והמוסד. מדובר באתוס בעל עוצמה. אבל זה הולך ומשתנה. התבגרנו, אנחנו יותר ספקנים וביקורתיים גם כלפי לובשי המדים. ויש עוד סיבה לצניחת המניה הזו: הגנרלים של העשורים האחרונים הם לא הגנרלים עטורי התהילה מספרי ההיסטוריה ותקומת ישראל. הם לא ניצחו קרב הירואי עם טנק בודד ברמה וגם לא שיחררו את הכותל.

אחד המנהיגים הדגולים שלנו הזהיר ממעורבותם של גנרלים בעניינים אזרחיים עוד לפני הקמת צה"ל. בנימין זאב הרצל כתב בספרו "אלטנוילנד" כי יש להרחיק רבנים וגנרלים מקבלת החלטות מדיניות במדינה היהודית העתידית: "לרבנים, כמו לגנרלים, לא תהיה סמכות מדינית".

**יובל קרני**