



76217834-8	14/02/2021	ידיעות אחרונות - כותרת	עמוד 20	1	24.24x17.91
בנימין זאב הרצל - בהקשר לציונות - 80790					



# 125 שנה לצאת ספרו של הרצל "מדינת היהודים"

לאה ומדהימה המשמשת רוגמה ומופת לכל מדינות העולם. היא פורחת ומשגשגת כמעט בכל תחום: בביטחון, בכלכלה, בחינוך, בכריאות, בקליטת עלייה, וגם ביהדות.

מי היה מאמין שכעבור שלוש שנים מהשואה האימה, שבה עם ישראל כמעט נכחד והושמה, כשכמעט לא נשאר זכר מעור לם התורה והחסידות, תהיה לנו מדינה יהודית משלנו – מדינת ישראל. מדינה שבה עולם התורה יגיע לשגשוג שלא היה כמוהו בהיסטוריה של עם ישראל: מאז חזקיהו המלך לא היה כל כך הרבה תורה בארץ ישראל, כפי שיש היום. ומיהו תומך התורה הכי גדול בעולם? ממשלת ישראל – השלטון הציוני. בעזרת מי ליארדי שקלים הם תומכים בעולם התורה כל שנה מחדש.

אלפי דורות חלמו יהודים שתהיה לנו מדינה משלנו, מדינת ישראל בארץ ישראל. והנה, אנחנו זכינו למה שרכים לא זכו. מדינת ישראל קמה והייתה כנגד כל הסיכויים.

מי יגלה עפר מעיני דודי, רבי עמרם, מנהיג נטורי קרתא, לראות שבמדינת השמר הציוני 73 אחוז מהאזרחים מרלי-קיים נרות חנוכה, 78 אחוז צמים ביום הכיפורים, שבאמירת הסליחות ליד הכותל המערבי משתתפים כל שנה מעל 200 אלף איש, ושעולם התורה במדינה הציונית בפריחה שלא היה כרוגמתה מעולם.

כיהודי חרדי שומר תורה ומצוות, ציוני שורשי ונלהב, אני גאה להיות אזרח במדינת ישראל האחת והיחידה, מדינה שהיא הבית של העם היהודי – מדינה שלא הייתה לרוחם לא של הרצל מקצה אחד ולא של נטורי קרתא מהקצה השני. ■

יהודה משי זהב הוא יו"ר זקיא



## מקום טוב, באמצע

כשמסכיבתך ישנם שני קצוות קיצוניים, כל אחד מצד אחר, אתה יודע שאתה באמצע.

בין קצה קיצוני אחד – של הרצל המתבולל, שמחמת כאבו צרת היהודים הגה מוחו הקודח דעיונות שונים ומשונים, כולל פתרון העוועים בדבר התנצרות העם היהודי כחלק מתוכניתו להתבוללותו של העם היהודי, או יישוב היהודים באוגנדה. כשבחזונו אין יהדות, והרכנים מסוגרים בקסרק-טינים. עד כרי כך שכאשר נולד לו בן, הוא החליט שלא למול אותו. לבין הקצה הקיצוני השני – של נטורי קרתא, שהתנגדו לחלוטין לעצם הרעיון הציוני, ששוללים עד היום הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. בין שני הקצוות הללו, אני מוצא את עצמי במקום טוב באמצע.

גדלתי וחונכתי על ברכיו של דודי, מנהיג נטורי קרתא הרב עמרם בלוי. בצעירותי הייתי חייל קטן במערכה עת הצטרפתי להפגנות שהנהיג, ומפיו שמענו שוב ושוב על הסכנה הגדולה של המדינה הציונית, על גזירות השמר והעבירה על הדת של השלטון הציוני, שכל מטרתם הוא להעביר את עם ישראל על דתו ואמונתו, ושבמדינה הציונית תוך כמה שנים לא יישאר שריד ופליט מעם ישראל. "מדינת סדום ועמורה", היו מכנים אותה.

כיום, כעבור 73 שנות מדינה ציונית, הנני שמח שרעיונותיו ההזויים של הרצל לא התממשו, ושחששות השווא של נטורי קרתא התכדו ולא התקיימו. יש לנו מדינה יהודית ציונית נפי-

**כיהודי חרדי שומר תורה ומצוות, ציוני שורשי ונלהב, אני גאה להיות אזרח במדינה שלא הייתה לרוחם לא של הרצל מקצה אחד ולא של נטורי קרתא מהקצה השני**