



|   |   |    |      |      |                                   |            |            |
|---|---|----|------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 22.86x19.23                             | 1 | 14 | עמוד | מוסף | בשבע - השבועון לציבור הדתי - מוסף | 18/11/2021 | 79544729-7 |
| בנימין זאב הרצל - בהקשר לצינונו - 80790 |   |    |      |      |                                   |            |            |



# עולם חסד ייבנה

מהי מידת הצדקה? ומהו חסד אמיתי עם הזולת?

## לעמוד לצד האחר

יעקב חגואל



צילום: מרדכי שרואל סלים

"אין צורך באבן החוכמה ולא בשום המצאות חדשות, כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו... באדם, מי יכול להראות לאנושות את הדרך? אתם! אתם היהודים! אתם יכולים להקים את הארץ הניסיונית למען האנושות - שם במקום שביקרנו בו, על האדמה העתיקה תקימו את הארץ החדשה: אלטנוילנד", כך, מבין אינספור מאמרים, מתאר חוזה המדינה בנימין זאב הרצל את החשיבות שביצירת חברת מופת במדינה היהודית לכשתקום.

רבים וגדולים ממני ראו בערבות ההדדית ובעזרה לזולת את אחד הכללים הבסיסיים ביהדות. "ואהבת לרעך כמוך" או "כל ישראל ערבין זה בזה" ליוו אותנו מאז היינו לעם. במהלך כל הדורות נודע העם שלנו בדאגה לאחר, בשמירה על החבר, בסיוע במצבים של שמחות ושל אושר כמו גם בימים ובתקופות שמחות פחות. גם ראשי הציונות על כל גווניה ראו צורך בהעצמת ערכי התרבות של ערבות הדדית. הכמיהה לייסד במדינת היהודים חברה מאחדת, כזו שדואגת לצורכי האחר, באה לידי ביטוי באמירות שהנהיגו במשך שנים.

"כל יהיה בביתנו איש - אזרח או גר - רעב ללחם, חסר קורת גג, חשוך בגד או נטול השכלה ראשונית", קרא מנחם בגין בתחת השידור של האצ"ל לאחר הקמת המדינה. המחויבות של כל אחת ואחד מאיתנו באה לידי ביטוי בנכונות לעמוד לצד האחר דווקא בימים של קושי, דווקא בזמנים של אתגר.

מזה שנים מסייעת עמותת מקימי בעשיית חסד ובהתגייסות למען הזולת. משפחות שמתמודדות עם משבר כלכלי, זוגות צעירים, סטודנטים, חיילים ובני גיל הזהב שנקלעו להתמודדות קשה. העמותה השכילה לזהות זוויות קצת שונות באוכלוסיות בחברה הישראלית והיא מסייעת בנייה כלכלית ויצאיה ממשבר. לעיתים, כשנדמה ש"החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים", צצים להם בחברתנו ארגונים שכל מטרתם היא לתמוך, לסייע ולכוון ללא כל מטרת רווח. ארגונים אלו מבקשים לעשות חסד ולהאיר את הדרך ליציאתן של משפחות לדרך כלכלית חדשה.

"יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל, על עזרה הדדית... על אהבת הבריות", אמר דוד בן גוריון בשנת תשי"א. אשרינו שזכינו להיות חלק מעם של אנשי חסד, עם שרואה את טובת האחר בחברה ומתגייס לעזרתו. אשרינו שקיימים בחברתנו עמותות של חסד ושל צדקה כמו מקימי ואנשים של עשייה למען החברה כמו העומד בראשה ישראל ליבמן. אשרינו.

יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ויו"ר בפועל של הסוכנות היהודית לארץ ישראל