



19.55x16.31	1	6	עמוד	כייוון חדש גמלאים	11/05/2022	81643034-9
בנימין זאב הרצל - בהקשר לצייונו - 80790						

הרצל: "אם תרצו אין זו אגדה"

| מאת: נחמה תורגמן |

ככל שאני מוסיפה שנים הולכת וגדולה הערצתי לבנימין זאב הרצל.

2.5.1860 - 3.7.1904. ב-8 שנות פעילותו הציונית עשה את הדברים שקבעו את מסלול חייו לדורות.

הוא למד משפטים בווינה והתמחה בבית המשפט המחוזי שם, עבר לעסוק בעיתונות וכתב ב- "נויה פרסה" שהיה עיתון חשוב בווינה. היה גם מחזאי וסופר. ספרו האנטישמי של אויגן דירינג על נושא היהדות הביא אותו לתהות על הבעיה היהודית.

באותה תקופה התגברו גילויי האנטישמיות במרכז אירופה ואף קראו לו ברחוב "חזיר יהודי". ב-1894 נשלח ע"י העיתון "נויה פרסה" לסקר את משפט דרייפוס שנאשם בבגידה. בקהל נשמעו צעקות "יודאס! בוגד!" ו"מוות ליהודים". בעקבות זאת החליט הרצל לכתוב ספר לטובת היהודים ובשנת 1896 פרסם את ספרו "מדינת היהודים" והציע בו פתרון מעשי ע"י הכרה בינלאומית ומשפטית בזכויות העם היהודי למדינה משלו. הספר זכה לפרסום רב ב-"ג'ואיש כרוניקל" הבריטי, ותורגם למספר שפות.

ספר זה היווה בסיס לזרם הציונות המדינית והוא התחיל בפעילות דיפלומטית. נפגש עם הברון ג'יימס דה רוטשילד, כדי שיסכים לממן הגירת יהודים לא"י. שכנע את נורדאו לעמוד בראש התנועה בפריז. כאמצעי תעמולה הציע את הדגל עם שבעה כוכבי הזהב. הוא פגש את פרדיננד הראשון מלך בולגריה כשטייל בגן ציבורי בקרלסבאד. בכך יצר תופעה חדשה בפוליטיקה האירופית: תנועה לאומית בינלאומית.

אז התחיל בהכנות מעשיות לארגון קונגרס ציוני. ב-1897 הפיץ חוזר ראשון המזמין ארגונים יהודיים ויחידים להירשם לקונגרס הציוני ואף ייסד בווינה שבועון פוליטי "די וולט" (העולם) וכתב: "זהו שבועון יהודי. מטרתנו להקים לנו בית ונחלה". כינוס הקונגרס הציוני הראשון נערך בבאזל. הרצל כתב ביומנו: "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אולי בעוד חמש שנים, בוודאי בעוד חמישים שנה יודו בכך כולם". בדיוק ב-כט' בנובמבר 1947 הכריזו באו"ם על מדינת ישראל. כמה צדק!!! אכן אנחנו כאן במדינת ישראל.

שנה אחר כך נסע לא"י, ירד בחוף יפו ויצא במרכבה לביה"ס החקלאי מקווה-ישראל. ליד השער פגש את הקיסר הגרמני וילהלם השני וביקש ממנו לתת חסות למפעל ההגירה של יהודי אירופה לא"י. הקיסר הבטיח לתמוך והרצל ראה בכך הישג פוליטי. בעקבות פגישה זו הפך הרצל להיות מדינאי בעל שם עולמי. במקווה-ישראל, על יד אותו שער מוצב הפסל שיצר האמן מוטי מזרחי המתאר פגישה זו. אותה שנה נפגש עם השולטן הטורקי עבד אל חמיד השני בקושטא בירת האימפריה הטורקית.

ב-1902 פרסם את ספרו השני "אלטנוילנד" בלייפציג שבגרמניה. בעקבותיו נקרא הרצל "חוזה המדינה". ב-1904 חלה בדלקת ריאות שהביאה למותו והוא בן 44 בלבד. ב-17 באוגוסט 1949 הועבר לקבורה בהר הרצל לפי צוואתו.