

## מתורת הרב צבי יהודה

הרב דוד לנדא

חיים, "ונתתי רוחי בכם וחיייתם"<sup>1</sup>. מתוך כך יש חיובים, דאורייתא ודרבנן, של תרומות ומעשרות, של שמיטה. אמנם אלה מעשים של זכר, אך כל הזיכרונות הללו כמה הם חשובים, חיוביים וחיוביים בחיבת חיים, לשלמות ולשכלול החיים.

התורה - האהבה, המצוות - האמונה, כל אלה הם גילויי חיים, "באמונתו יחיה"<sup>2</sup>, במצוות דאורייתא ודרבנן, וכל גילויי ותכסיסי וסידורי המצוות. כל זה מגלה את שלמות האמיתיות של תחיית ישראל האמיתית וחזון העצמות היבשות. "העצמות האלה כל בית ישראל המה", "ונתתי רוחי בכם וחיייתם"<sup>3</sup>.

1. יחזקאל ל"ז י"ד.

2. יחזקאל ל"ז י"א.

3. ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ז עמ' 265-6, 303-5.

כן, אנו דורשים הרבה תורה. אנו זקוקים הרבה למקור הקודש, יש להרבות בזה מאוד מאוד. ואהבה מתגלית בתורה, "הבוחר בעמו ישראל באהבה". יש צורך רב בהתגלות בריאותנו, בריאות כלל ישראל. זה מזקיק ומחייב אותנו להרבות תורה, אשר בה מתגלה שלמות החיים שלנו, שלמות האהבה שלנו, אהבת המקום ואהבת הבריות. ולשם כך אנו שואפים לבריאות שלמה, ולכוח גופני חסון ואמיץ, שלמות החיים, שלמות הבריאות שבנפש ושבגוף, שבקודש ושבחול. הרבה מאוד תורה, הרבה מאוד אהבה. וכן הרבה מאוד אמונה והרבה מאוד מצוות. וכל הריבוי הזה של התורה והמצוות, הוא ריבוי בריאות, ריבוי שכלול



## דרך התחייה

אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ. העם והארץ הם עניין אחד שהולך יחד, עם ד' וארץ ד'. תחיית הארץ בשלמותה תגלה את תחיית ישראל בשלמותה. האומה עליה אנחנו מדברים, הלאומיות, - הכל נפגש יחד. ממשיות האומה, מדיניות האומה, חקלאיות האומה, תחיית הארץ, - כל אלה הם דרגות ושלבים לתחיית נשמת ישראל בשלמותה. ישראל החי, הוא חי באמונה ואהבה, הוא חי בתורה ומצוות המגלות אמונה ואהבה - זו שלמות החיים, זה מחיה ונחמד.

לכן מתוך זה, אנו דורשים לציון. דרישת ציון היא יסוד הציונות, כמו 'מדינת היהודים' של הרצל, ו'דרישת ציון' של הרב צבי הירש קאלישה. על