

מזוית אחרת « מ. שלום

## ה"רוח" הציונית

המשיכו לפעול תחת מסווה של 'ציונות'. כולם יודעים שאין ל'ציונות' כל דריסת רגל בחייה של מדינת-הרצל, או של מדינת תל-אביב. וכאשר שקד והנדל חשבו לחזור לחיק 'הציונות' הם התפוררו עוד לפני פתיחת הקלפיות. הם הבינו שה'ציונות' לא תגיע לאחוז החסימה.

★

מה שמעסיק את מדינת ישראל בחמש השנים האחרונות הוא "רק לא נתניהו", הגעלי-נפש הזה מדרדר את 'הרוח הציונית', שעדיין מרשהו חושב שהיא מעסיקה את 'רוח' הבוחר, למדינת פוליטיקה...

האם הבחירות החמישיות בעידן ירק לא נתניהו ישנו את התמונה השלטונית? תשובה לשאלה זו תלויה רבות בבוחר החרדי, שככל הנראה יהיה הבוחר המכריע. אם כל יהודי חרדי יבין כי הפעם, אחרי שלטון הרשע של 'הרוח הציונית', כל פתק חרדי בקלפי יסלק את הפושעים הפוליטיים מכס השלטון, כי אז יש סיכוי שאכן כך יהיה.

אחרי כל הצרות הצוררות אשר עברו על המחנה החרדי בשנת השלטון ה'ציוני', אין כל ברירה אחרת אלא ללכת לקלפי. אלה אשר לא הלכו לקלפי בבחירות האחרונות, נושאים עמיהם תחושה קשה בלב. כי אילו הכניסה יהדות התורה עוד שני מנדטים [שיש לה!], כי אז 'הרוח הציונית' של הנדל וכהנא ובנט היו נשאים באופוזיציה.

הסיכמאות הפוליטיות צנחו לאשפתות. שר התקשורת אויב החרדים, שביצע 'איחוד' עם שארית מפלגתו של ראש הממשלה הכושל ביותר, נפתלי בנט, הגב' שקד, והקימו ביחד מפלגה תחת השם "הרוח הציונית" התפרקה עוד לפני נעילת הרשימות לכנסת הבאה.

מפלגת "הרוח הציונית" לא החזיקה מעמד יותר מכמה שבועות. כי אכן לא היתה זו אלא "רוח". אנשים שהכשלוני האישי שלהם ניסה להציל את עצמו תחת התואר הפוליטי "הרוח הציונית", המחישו מהי 'הציונית'.

הציונות כבר מזמן פשטה את הרגל. אף אזרח ישראלי כבר לא מתרשם ממנה מאומה. הוא אפילו לועג לה. מה זה "ציונות" בעידן הפוליטי של ישראל הליברלית וה'מתקדמת'? כלום! עורבא פרח. לא היה כל סיכוי למפלגת הנדל-שקד לעבור את אחוז החסימה.

★

בכלל, ככל המפלגות ה'ציוניות' התפוררו. רק 'הציונות' הדתית עוד מפרפרת תחת הסיסמה השדופה הזאת. אין בכלל 'ציונות', גם לא דתית-לאומית, וגם לא 'ציונות חרדית'. גם אלה מפוררים תחת תתי-סיסמאות שדופות.

מפלגתו של בני גנץ 'כחול לבן', שינתה את שמה ל"המחנה הממלכתי" ללא כל איזכור של 'ציונות'. לא מפלגת העבודה, ולא מפלגת מר"ץ, יוצ"ח של המפלגות הציוניות של פעם,