



6.36x11.42	1	עמוד 11	כותרת - הארץ	08/08/2024	91154445-3
בנימין זאב הרצל - בהקשר לצינון - 80790					

## מכתבים למערכת הארץ

### חורבן בית שלישי

בתגובה על "במבצר חירם, המלחמה איננה אמצעי אלא מטרה נצחית", מאת יוענה גונן ("הארץ", 2.7)

יוענה גונן משווה בין "תוכנית העבודה" של תא"ל ברק חירם לבין רשימת תמרורי האזהרה מפני הפשיון של אומברטו אקו. קשה לי להניח שחירם מכיר את הספרון של אקו, אף על פי שהוא תורגם לעברית ב-2019 (הוצאת תשע נשמות) וזמין באינטרנט, ודומה שאפילו מושגים יסודיים יותר בתורת המדינה, כמו למשל ההבדל בין מדינה לבין עם, זרים לו. באשר לדבריו על "הערכים והאמונות, המאחדים את כולנו והופכים אותנו לעם הנצח". אני חולק על ה"כולנו", ובטוח שגם חירם אינו מאמץ את כל האמונות של ספר ויקרא או הערכים של "שולחן ערוך", אך כן מקבל את טענתו בדבר "עם הנצח". מאז שהעם ויתר על הריבונות המדינית בארץ ישראל, ובהמשך ר' יהודה הנשיא (השני) ויתר גם על הריבונות הדתית לטובת הישיבות בבבל, עם ישראל חי ומשגשג למרות הפרעות והפוגרומים. מנהרדעא ופומבדיתא עד לישיבות בליטא, אלכסנדריה וברוקלין – היהדות משגשגת, שכן, כפי שקבע ר' סעדיה גאון, אין היהודים עם אלא בתורתם. בית ראשון ובית שני חוו בקושי 70 שנים של ריבונות מדינית. כעת החיבור הלא קדוש של לאומנות ומשיחיות מאיים לסיים את תקופת הריבונות של הבית השלישי, שהוקם על ידי יהודים חופשיים,

מהרצל ועד בן-גוריון, בחלקם יהודים אתאיסטים, על פי עקרונות מגילת העצמאות. המשיח לא יגיע ומדינה אחת מהים לנהר תהיה מדינה פלסטינית, עם מבצר של נטורי קרתא בירושלים. אפשר להציל היום את מה שניתן ולשקם את ההריסות רק על ידי הפרדה בין זהות יהודית לזהות ישראלית. המשיח לא יבוא, אבל לצינון ולתושביה יבוא גואל.

גרי שפר, מושב משגב דב